

## Tsjernobyl



De kinderen komen dit project uit Fiadory, een klein plaatsje in het zuiden van Wit-Rusland wat nog steeds radioactief is besmet als gevolg van de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl in 1986.

De lucht, de grond en het voedsel zijn besmet. De economie was altijd al slecht, maar sinds dit jaar is het er nog veel slechter geworden. Het is daarom voor de mensen moeilijk om gezond voedsel te kopen.



Heel veel kinderen hebben een schildklierafwijking en het aantal kinderen met schildklierkanker is sinds de ramp zeer sterk gestegen. Ook hebben heel veel kinderen maag- en darmklachten,



bloedarmoede en hoofdpijn. Deze klachten komen niet alleen door de straling maar ook door het eenzijdige

vitaminearme voedsel dat ze krijgen. Door de slechte economische situatie kunnen de mensen niet anders dan het eigen voedsel van de eigen besmette bodem eten.

## Wij komen op voor de zwakken

De ramp was weliswaar in de vorige eeuw, maar de gevolgen lijken alleen maar erger te worden, tegen de radioactieve besmetting kan niemand iets doen. Daarom nodigen wij kinderen uit voor een gezond verblijf van 7 weken in Nederland. Zodat ze een onvergetelijke tijd mogen beleven en ze kunnen aansterken door het vitaminerijke voedsel en de gezonde lucht. Ook hopen wij dat ze de liefde van Christus mogen ervaren in de gastgezinnen, op school in de bijbels en op de zondagsschool.

Wij nodigen, dit jaar al voor de zevende keer, hele schoolklassen (groep 5,6 van de basisschool) uit, zodat de kinderen samen met hun klasgenootjes optrekken en zich niet alleen voelen in een ver, vreemd land. Er gaan twee leerkrachten en een tolk mee voor begeleiding, schoollessen en hulp bij de communicatie.

## Gastgezinnen



De kinderen worden gastvrij opgevangen in 30 verschillende gezinnen in Noordhorn, Zuidhorn en Brittil.

Christelijke gezinnen uit diverse verschillende kerken.

De kinderen draaien 7 weken in de gezinnen mee. Een geweldige ervaring voor de gezinnen om zo dicht betrokken te zijn bij een kind uit een heel ander land, met een andere cultuur en sprekend in een onverstaanbare taal. Gelukkig lukt het met wat creativiteit en handen en voeten altijd om met elkaar te communiceren. En dan is het afscheid nemen na 7 weken best lastig.

## Programma

De stichting, een groep van 20 vrijwilligers, organiseert behalve de lessen in een lokaal van de "Dörpsstee" in Noordhorn ook van alles voor de kinderen. Zoals zwemmen (dat vinden ze altijd geweldig!) en sporten of naar de manege waar ze zelf mogen paardrijden. Voor de begeleiding bij de activiteiten kunnen we gelukkig ook altijd een beroep doen op een groep vrijwilligers.

## Doet u ook mee?

Hoe u mee kunt doen?

### **Door ons financieel te steunen!**

Het project kost in totaal ca. 25.000 euro. Een groot bedrag wat o.a. nodig is voor de busreis heen en terug, verzekeringen, activiteiten, salaris voor juffen en tolk, vitamines die ze mee naar huis krijgen, bijbels, schoenen en kleding, etc. Dit bedrag moet helemaal door giften van particulieren en sponsoring van bedrijven bij elkaar gebracht worden. Het is de afgelopen 6 projecten gelukt. Met dank aan velen die de acceptgirokaart hadden ingevuld en sponsoring door veel bedrijven door b.v. korting te geven, artikelen gratis aan te bieden of een bedrag te schenken.

We vinden het erg spannend of het ook deze keer gaat lukken.

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL06RABO0348656068 t.n.v. St. Tsjernobyl Kinderen Noordhorn (De stichting is een ANBI instelling)





Kaartje van Wit-Rusland met Fiadory.

**Meer informatie kunt u ook vinden op onze website:**

**[www.tsjernobytkinderennoordhorn.nl](http://www.tsjernobytkinderennoordhorn.nl)**



of op Facebook:  
Tsjernoby Kinderen Noordhorn

*Samen in de naam van Jezus,  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot Zijn eer.*

*Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.*



telefoon:  
e-mail:  
bankrekening:

KvK nr:

Lisdodde 5  
9801 LK Zuidhorn  
0594-528123  
menfkooistra@home.nl  
NL06RABO0348656068  
t.n.v. Stichting  
Tsjernoby Kinderen Noordhorn  
02071640 te Groningen  
ANBI instelling



# Tsjernoby Kinderen

Stichting Tsjernoby Kinderen Noordhorn

30 kinderen uit Wit-Rusland te gast in  
Noordhorn, Zuidhorn en Britil



Tsjernoby Kinderen Noordhorn